



KATEDRALSKOLAN

GRUNDAD 1246

Till Dig som har antagits till utbildning vid Katedralskolan inför läsåret 2023/2024

Välkommen till oss på Katedralskolan!

Vi vill att du ska trivas både i och utanför klassrummet och lära dig mycket som du kommer att ha användning av hela livet. Hos oss kommer du utöver nya kunskaper även att träffa nya vänner, lära känna lärare och andra vuxna på skolan och ta del av Katedralskolans rika kulturliv. Vi vill att du ska bli utmanad på många olika sätt och att du ska få en bra utgångspunkt för vidare studier eller arbete.

På Katedralskolan är vi stolta över vår långa historia som sträcker sig över 700 år bakåt i tiden. Bland de nuvarande skolhusen invigdes det första av dem redan 1869, vilket gör att alla vi som arbetar och utbildar oss här får uppleva en unik miljö. Vi kallar våra skolbyggnader efter deras arkitekter. Den äldsta delen från 1869 kallas därför Scholander, mittenhuset från 1930-talet för Leche och huskroppen från 1960-talet kallar vi för Wikforss.

I samband med uppropsdagen kommer du att kvittera ut böcker och få övergripande information om dina kommande studier på Katedralskolan. Till uppropsdagen är det viktigt att du tar med dig ett eget hänglås till det skåp som du kommer att tilldelas. Du kommer också att serveras lunch under dagen. Om du önskar behovsanpassade skolmåltider av medicinska skäl hittar du mer information om hur du anmäler detta på www.maltidsservice.uppsala.se.

Om du har rätt till bussresor mellan din folkbokföringsadress och skolan kommer ett skolkort att skickas hem till dig innan skolstart i augusti. Om du är folkbokförd i en annan kommun än Uppsala behöver du ta kontakt med din kommun för att få information om hur du gör för att ansöka om skolresor. För mer information kan du även besöka www.ul.se.

Än en gång varmt välkommen till Katedralskolan – mer än bara en skola!

Andreas Widmark, rektor